

1/2 1965  
 +  
 Min innerligt älskade make,  
 vår kära lille pappa  
**Fridolf Jonsson**  
 \* 28/10 1898  
 har i dag nått det himmelska  
 hemmet, sitt längtans mål. Med  
 tacksamhet älskar och vördar vi  
 hans ljusa minne. I vår sorg och  
 saknad deltagar syskon, släkt  
 och vänner samt Nordmalings  
 Baptistförsamling.  
 Aspeå, Lögdeå 30/1 1965.  
**HELGA**  
**Ulla och Eivor**  
**Rickard**  
**Gunnar och Berit**  
 Jag är uppståndelsen och livet,  
 Den som tror på mig han skall  
 leva om han än dör. Joh. 11:25.

Begravningsakten äger rum lör-  
 dagen den 6/2 1965 kl 14 i Salem-  
 kyrkan, Mo. Alla de som med sin  
 närvaro önska hedra den bort-  
 gångnes minne inbjudes till För-  
 samlingsgården efter gravsätt-  
 ningen. I stället för blommor tänk  
 på Baptistförsamlingens minnes-  
 blommor.  
 Meddelas endast på detta sätt.

2/2 1965  
**Egnahemsbyggare 1965**



Som kontaktmän på vår  
 husförsäljning — för kom-  
 pletta byggsatser till egna-  
 hem — står dessa erfarna  
 fackmän till Er tjänst.  
 För nolaskogsområdet:  
 Försäljningsingenjör  
**Bertil Hultman**  
 ... som Ni träffar på  
 vårt kontor:  
 Örnsköldsgatan 6, Ö-vik.  
 Tel. 0660/103 35.  
 För Södra Västerbotten:  
 Byggmästare  
**Sigvard Grundström**  
 Lögdeå Tel. 0930/303 55

Ni som går i byggtankar  
 — välkommen att ta de-  
 ras tjänster i anspråk.

**ÖRNSKÖLD SVIKS SKOGSÄGAREFÖRENING**  
 Vi ritlar — vi skriver lånehandlingar — vi levererar virket  
 och material — vi skaffar arbetskraft — vi hjälper till med  
 anbuden — ALLT PÅ EN HAND.  
 Örnsköldsgatan 6 — Tel. 0660/103 35.

strom sin personal fulltalig.  
**MASKINPROV GAV**

1/2 1965  
**Fridolf Jonsson, Lögdeå.** På lör-  
 dagen avled hemmansägaren Fridolf  
 Jonsson, Aspeå, Lögdeå. Han var 6  
 år och sörjes närmast av maka, tv-  
 barn, svårson samt ett barnbarn och  
 syskon.  
 Han var född i Lögdeå men flytta  
 de i unga år med sina föräldrar till  
 Norrbyskär. 1911 flyttade familjen till  
 Aspeå. Samma år hade han fått kon-  
 takt med industrin på Norrbyskär  
 och ända fram till 1930 arbetade han  
 där. Men vägen mellan Aspeå och  
 Skäret var lång och han börjad-  
 undan för undan knyta an till för-  
 värsarbete på hemorten. Han börja  
 de lägga grunden till ett jordbruk  
 och genom sammanläggning med e-  
 del av sin fars hemmen fick han en  
 hel del att ansa och vårda. Dessutom  
 blev han knuten till industrin  
 Rundvik, där han blev verksam till  
 1961, då han måste dra sig tillbaka  
 av hälsoskäl. Hans stora intresse ha-  
 varit den religiösa verksamheten och  
 då i främsta rummet arbetet inom  
 Nordmalings baptistförsamling, var  
 styrelse han tillhörde, som vice sek-  
 reterare, så länge hälsa och krafter  
 tillät. Han var en uppskattad män-  
 niska i sin bygd. 1/2 1965

2/2 1965  
**Nordmaling ger stöd  
 åt industriutbyggnad**

Nordmaling (VK). En artikel i en ortskollega i förra  
 veckan, satte lite extra krydda på Nordmalings kommu-  
 nalfullmäktige på måndagkvällen. Ledamoten Evert Molin  
 drog upp debatten och ansåg artikeln, ett reportage om  
 ett företag inom kommunen, som helt missvisande. De  
 klagomål företagaren haft på kommunen borde ha varit  
 värt ett bemötande från kommunalnämndens ordförande.  
 Men denne hade inte blivit hörd. Och sedan hade tidi-  
 ningen fullbordat verket med att slå upp missnöjet med  
 en kraftig helsidesrubrik.

Kommunalnämndens ordförande,  
 riksdagsman Gunnar Rönberg, fast-  
 slog för sin del, att företagarens miss-  
 nöje mot kommunen är helt obefo-  
 gat. Det torde vara få företag som  
 haft bättre stöd, rent kommunalt  
 sett, än det som det här rör sig om.

Detsamma gäller det samhälle inom  
 kommunen där företaget är etable-  
 rat. Kommunalnämnden har också  
 fastslog herr Rönberg, beslutat  
 avskrifta företagaren en förklaring  
 med anledning av tidningsartikeln.

Kalabergsfabrikens framställning  
 om, att Nordmalings kommun skulle  
 hos arbetsmarknadsstyrelsen ansöka  
 att få uppföra industribyggnader för  
 företagets utbyggnad i Nordmalings  
 samhälle, godkändes. Kommunen sö-  
 ker AMS-bidrag och ställer sig som  
 garant i flera avseenden under för-  
 utsättning att projektet kan tas av  
 arbetsmarknadsstyrelsen före 1 juli  
 innevarande år. Fullmäktige be-  
 slöt även att till företaget sälja tom-  
 ten no 13 i kvarteret Lommen, som  
 gränsar intill fabriksområdet. Priset  
 fastställdes till 4 kr per kvm.

**TOMTER OCH VATTEN**

Atta egnahemstomter i kvarteren  
 Boken och Alen i Nordmalings sam-  
 hälle prissattes till 4.000 kr per styck.  
 Tomterna är i stort sett belägna på  
 norra sidan av Kalikällberget. Till  
 intressenterna i vägföretaget AC 652  
 U i Djupsjö beslut fullmäktige ett  
 kommunalt bidrag på 10 procent,  
 med uppmaning till intressenterna  
 att söka ytterligare statsbidrag, ut-  
 över de 60 procent som i första hand  
 tillstyrks från statligt håll.

Vattentäkten Floxen som ger vat-  
 ten åt hela nedre kommunen, har  
 haft extra utgifter under sommaren  
 1964, då vattenmängden i uppsam-  
 lingsbrunnarna inte var tillräcklig.  
 Nya brunnar måste tillbyggas. I samb-  
 and härmed uppstod en tillfällig  
 försämring av vattnets kvalitet. För  
 att täcka merutgifterna tillerkändes  
 vattenverket 82.000 kr för att klara  
 driftunderskottet. Vidare skall ur  
 investeringsfonden tas 158.000 kr för  
 utförda va-företag, varom beslut re-  
 dan fattats. Vidare skall under 1964  
 inlöst lån för Nyäkers va-förening  
 på 233.019 kr, täckas genom att me-  
 del som reserverats för va-företag  
 under 1963 tas i anspråk.

**NY VATTENTÄKT**

Beträffande vattentäkten Floxen  
 ifrågasatte ledamoten Kurt Westman  
 huruvida inte kommunalnämnden  
 borde gardera sig för, att inte lik-  
 nande svårigheter med vattnet och  
 vattentillförseln upprepas. Kanske  
 är det lika bra att satsa på en helt  
 ny vattentäkt, i Hyngelsböle, som  
 på sin tid utgjorde alternativförslag  
 till Floxen. Kommunalnämnden fick  
 i uppdrag att ha frågan under upp-  
 sikt.

Till ledamöter i kommunens  
 trafiksäkerhetskommitté valdes polis-  
 man Gunnar Forsberg (ordförande),  
 nämndeman John Strömdahl och bil-  
 skollärare David Bärngman. Till vice  
 ordförande i kristidsnämnden valdes  
 f. köpmannen Ivar Eriksson.

Fortsatt utskänkning av vin och  
 starköl vid Stora hotellet och Levar  
 hotel tillstyrkes.

Va-frågan för Brattsbacka togs upp  
 av Axel Gustafsson, som framhöll att  
 frågan kräver en nägorunda snabb  
 lösning då förhållandena i Brattsbac-  
 ka är allt annat än trevliga. Kommu-  
 nalnämndens ordförande upplyste  
 att utredningen avancerat så långt,  
 att kommunalnämnden snart kan  
 återremittera ärendet till brattsbac-  
 kaborna med uppgift om ungefär-  
 liga kostnader etc.

Nordmalings skidfrämjare nyvalde  
 vid årsmöte i Alidstugan på sönda-  
 gen fru Siri Sandström och teletek-  
 niker Hans Cley i styrelsen efter  
 polismästare Lennart Levander och  
 fändläkare Einar Keskitalo, vilka bå-  
 da flyttat till Umeå. Till vice ordfö-  
 rande valdes lte kontorist Lars-Erik  
 Eriksson. Övriga i styrelsen, ordfö-  
 randen Anders Åström, sekreterare  
 Tor Lenman, kassör Håkan Jo-  
 hansson och fru Ruth Agren omval-  
 des. Till ledare för barnskidskolan  
 omvaldes fruarna Ruth Agren och  
 Elsa Lundh och till stugfogde Karl  
 Johansson.

Lennart Levander och Einar Kes-  
 kitalo, vilka båda tillhört styrelsen  
 under ett flertal år avtackades av  
 ordföranden Anders Åström. Främ-  
 jandets diplom överlämnades som  
 tack för gånghande arbete. Blommor  
 överlämnades till fruarna Bibi Le-  
 vander och Maj-Britt Keskitalo. De  
 1000 personer besökte skidskolan  
 under dagen och många åkte "Sno-  
 stjärnespåret", som avslutning på den  
 härliga skidsöndagen vid Alidstugan  
 bjöd främjandet på kaffe och tårter.  
 Kommande söndag anordnar främ-  
 jandet "Skidans dag" vid Alidstugan.

Söndagsskolläraedagar i Nordma-  
 ling. Söndagsskollärare och barn an-  
 slutna till den kyrkliga skolverk-  
 samheten har varit samlade till kon-  
 ferensdagar i Nordmaling. Konferen-  
 sen avsåg hela Öre kontrakt. Det  
 hela inleddes i Nordmalings kyrka,  
 med hälsningsord av komminister  
 Sigvard Spinnell och föredrag över  
 ämnet: "Söndagsskolan och försam-  
 lingen" av kyrkoherde Harald Lund-  
 berg, Norsjö. Efter högtidligheten i  
 kyrkan följde samkväm i försam-  
 lingsgården, där sem. stud. Kristina  
 Lundberg, Norsjö, talade om sängen  
 i söndagsskolan.

På söndagen hölls barnpredikan i  
 kyrkan av kyrkoadjunkt E. Gran-  
 ström i samband med högmässan.  
 Sedan följde gruppsamtal i försam-  
 lingsgården under ledning av kyrko-  
 herde Lundberg.

Levar DUF har under den gång-  
 na helgen haft årsmöte. Medverkan-  
 de har varit predikanterna Sture  
 Burman och Tore Nilsson. De i tur  
 avgående styrelseledamöterna Alfons  
 Jakobsson (ordförande), Ivar Eriks-  
 son och Ruth Lindberg, omvaldes.  
 Omval blev det även på juniorföre-  
 ningens ledare Lennart Petterson  
 och för söndagsskolan och flickgrup-  
 pen Gunhild Molin. Kassaomslut-  
 ningen uppgår till 19.749 kr. Sex nya  
 medlemmar sökte sig till årsmötet.  
 Föreningen har därmed 73 medlem-  
 mar. 2/2 1965

...  
 r Karlsson.



3/2 1965  
**Fängelse och dagsböter för Rundviks-smugglet**

Västerbottens södra domsagas häradsrätt såg allvarligt på "importaffärerna" i Rundviks hamn hösten 1963. I dom på tisdagen serverades rättens syn på befattningen med smuggelsprit, som de två åtalade, rent av ville beteckna som en ren serviceåtgärd i kamratkretsen. Huvudmannen, en 30-årig fabriksarbetare, dömdes till en och halv månads fängelse ovillkorligt och medhjälparen, likaledes en fabriksarbetare i 30-årsåldern, dömdes till 100 dagsböter. Båda skall dessutom solidariskt med kaptenen och styrmannen på det holländska fartyget betala sammanlagt 5.500 kr.

De två Rundviks-borna tog 1963 emot drygt 100 liter sprit och något över 10.000 cigaretter från det holländska motorfartyget Kaap Falga.

Den fängelsedömda hade medverkat vid införandet av spriten, medan den andre fabriksarbetaren huvudsakligen hjälpt till att distribuera smugget på land. Enligt de åtalade hade dock de oövliga affärerna gett mycket liten avans, ja det var frågan om de överhuvud taget tjänat något på det hela. Efter rättens dom är naturligtvis "importfirmans" vinst- och förlusträkning ännu bedrägligare!

8/2 1965  
**Rundfråga i Nordmaling Formulären hämtas in**

Nordmaling (VK) Nordmalingsborna som häromdagen genom skolbarrens förmedling fick ett frågeformulär (2.500 delades ut) om ungdomens fritidsintressen och de vuxnas eventuella engagemanget som ungdomsledare får i dag, fredag, nytt besök. Blanketten skall hämtas. Ni som inte fyllt i formuläret gör det nu.

Inventeringen är en för Nordmaling egen kommunal undersökning vid sidan om den stora kommande "knackelbang-kampanjen" som genomförs under våren. Genom inventeringen söker man utöna ungdomens intresse för idrott och annan fritidsverksamhet men kanske mest att locka fram dolda ledarförhållanden som man tror finns inom kommunen. Minst tio nya ledare för ungdomsverksamhet hoppas kampanjledningen få fram.

4/2 1965  
**Livlig byggverksamhet att vänta i Nordmaling**

Det kommer av allt att döma att bli ett livligt år på byggnadsfronten i Nordmaling. Byggnadsnämnden hade vid sitt sammanträde på onsdagen en rad ärenden att behandla och tillstyrkte bl a dispens för Kalabergsfabrikens planerade utbyggnad i kv Lommen. Byggnadslov beviljades köpmän Alvar Markström, Nordmaling, för uppförande av flerfamiljshus i kv Brage (åtta lägenheter), dessutom beviljades bygglov för fyra egnahem, därav tre i Nordmaling, samt byggnadslov för en rad ombyggnader.

Utbyggnaden av Kalabergsfabriken blir omfattande. Omkring 2.150 kvm skall tillbyggas. Därmed flerhubbbar industrin sina lokaler. Man räknar med att genom utökningen kunna sysselsätta ett 50-tal man. För årvaranden har ett 25-tal arbete vid industrin, som tillverkar laminatplattor, fönsterbankar m.m. Nybygget beräknas komma att kosta drygt en miljon och lika mycket skall investeras på maskinsidan.

**EJ TRE VÅNINGAR**

Byggnästare Klas Gustafsson, Nordmaling, som ämnar förvärva tomten nr 22 i kv Draken (Erland Wikmans) hade hos nämnden gjort förfrågan om att där få uppföra ett trevånings bostadshus om 18 lägenheter. Byggnadsnämnden beslöt dock ej frågå gällande stadsplan för området som föreskriver två våningar jämte inredd vind.

Byggnadslov för egnahem beviljades Tore Karlsson, Levar, för nybyggnad i kv Rektorn, Nordmaling.

3/2 1965  
**Konstskojaren nr 2 i Nordmalingsfallet fick åtta månader**

Även för den andre "konstnären" som lurat av den 70-åriga Nordmalings-damen pengar blev det en kändbar påföljd. Åtta månaders fängelse — ovillkorligt — bestämde Västerbottens södra domsagas häradsrätt på tisdagen. Grovt bedrägeri kallades brottet, som den 26-åriga diversarbetaren från Sundsvall — ursprungligen Arnäsbo — gjorde sig skyldig till. Mannen skall — genast — betala tillbaka 3.300 kronor till Nordmalings-damen.

Mannen hade själv medgett endast "lånet" av 2.300 kronor, men rätten satte större tilltro till Nordmalings-damens uppgifter att han dessutom vid ett annat tillfälle lånat 1.000 kronor.

Mannen, som var kamra, till den tidigare dömda tavelförsäljaren vilken kommit över huvudparten av de omkring 10.000 kronor som damen lånat ut mot delvis värdelös konst, hade uppgett sig vara bror till denne och fått låna pengarna till en operation åt honom. Uppgifterna var falska liksom det namn den nu dömda uppgav.

26-åringen dömdes för att han uppgett falskt namn, felaktig uppgift om vad de lånade pengarna skulle användas till och lämnat två i det närmaste värdelösa tavlor som pant. Med hänsyn till att det hela är en del i ett systematiskt utnyttjande av en gammal människa är brottet att bedöma som grovt, säger rätten.

5/2 1965  
**Nordmalings skidserie**

Många, då främst ungdomar, ställde sig i Nordmalings kommunserie på skidor som i söndags kördes i Lögdeå. I seniorklassen var det manfall. De mera kända tävlade på annat håll. Nästa tävling hålls i Nyåker på söndag. Resultat i Lögdeå:

Seniorer, 2x5 km: 1) B Udd, Rundvik, 33.42, 2) I Strömgren, Gräsmyr, 39.02, 3) B Lundgren, Rundvik, 39.06, 4) W Johansson, d.o, 41.00, 5) T Nyberg, Gräsmyr, 43.26.

Juniörer, 2x5 km: 1) L E Berggren, Rundvik, 38.51, 2) L Hällquist, d.o, 39.54.

Oldboys, 5 km: 1) V Nordberg, Norrfors, 21.05.

Pojkar, 2,5 km: 1) U Björklund, Sunnansjö, 9.23, 2) V Lydig, Nordmaling, 10.11, 3) A Johansson, Mo, 10.23.

Pojkar, 1,5 km: 1) T Sikström, Lögdeå, 6.58, 2) E Hörnlund, d.o, 6.59, 3) B Johansson, Mo, 7.22, 4) Ö Johansson, d.o, 7.30, 5) M Lundström, Lögdeå, 7.34, 6) U Johansson, Mo, 7.39, 7) S Westermark, d.o, 8.33.

Pojkar, födda 1957, 1,5 km: 1) P E Nyberg, Mo, 11.08.

Flickor, 1,5 km: 1) G Norberg, Lögdeå, 7.51, 2) A-K Eriksson, Mo, 8.16, 3) G Öhman, Lögdeå, 8.23.

5 februari 1965  
 5/2 1965  
**Köpmännen färre inom Nordmaling**

Nordmaling (VK) Nordmalings köpmannaförening — där ingår även köpmännen i Hörnefors kommun — förlorade under 1964 fem medlemmar och föreningens medlemsantal har nu krympt till 46. Detta meddelades när föreningen på onsdagskvällen höll årsmöte i Nordmaling.

Utbildningsledare Bo Forsell vid Sveriges textilhandlareförbund talade vid det välbesökta mötet över ämnet: "Utbildning som konkurrensfaktor", ett anförande som föranledde en livlig diskussion.

Till ny kassör efter disponent Ture Englund som avböjt återval nvaldes färghandlare Bo Långström, Nordmaling. Gustaf Adolf A ren, Mullsjö, omvaldes som ordförande, liksom Emil Bäcklund, Nordmaling, vice ordförande. Erik Forsberg, Nordmaling, sekreterare. Hjalmar Elfving, Olofsfors, Nils Eric Sjöberg, Rundvik, Henry Edlund, Hörnefors, Erik Andersson, Lögdeå och Bertil Nyberg, Nyåker.

Till reklamfonden beslöt att varje medlem skall inbetala 25 kr.

Ombud till Västerbottens köpmannaförbunds årsmöte blev Hjalmar Sandström, Nordmaling, R J Johansson, Åspegå, Bengt Löfgren, Hörnefors och Olle Haegman, Nordmaling.

6/2 1965  
**Kronika från Nordmaling**

KOMMUNALNÄMNDEN i Norden har fått ytterligare bekvämligheter att tänka på. Härom dagen uppenbarade sig två herrar från F 21 i Luleå, som kort och gott meddelade att man tänkte riva och flytta barackerna på Olofsfors flygfält. De var fortfarande i köpeavtalet, sa man. Men kommunalnämnden sa något helt annat. Barackerna är kommunens egendom. De följde med stora fastighetsköpet, då kommunen av luftfartsverket förvärvade hela flygfältet, dvs fastigheten Mo 1:8 om 83 hektar. Det står nämligen i köpeavtalet, att kommunen förvärvat fastigheten med allt vad där till hör och lagligen tillvinns kan. Den texten anser kommunalnämnden vara tydlig nog. 4:e flygeskadern i Luleå och fortifikationerna ser det tydligt på ett helt annat sätt. Känner vi riksdagsman Gunnar Rönberg rätt kommer han nog också snart att bevisa att kommunen har rätt.

JULEN ÄR visserligen slut, för länge sedan. Men hemma hos familjen Lars och Märta Norgren i Torrböle kommer den tydligen att vara till påska. Deras julgran skjuter nämligen decimeterlånga skott. Och den barrar naturligtvis inte. Av den anledningen får den stå kvar i sin glans. Granen har Norgren huggit strax intill laxforsen i Torrböle, om det nu kan vara någon orsak till dess livskraft. Fru Norgren har i varje fall bara "matat" den med rent vatten.

Uppre i Hyngelsböle har man stortvilt. Ett lodjur traskar omkring i omgivningarna. Och då man samtidigt hittar flera spår efter rådjur är det inte svårt att förstå vad lodjuret är ute efter.

H. B.





Yxan har blivit omodern i skogen. Här kvistar Thore Lundgren till synes lekande lätt med motorsåg.

# Skogsägareföreningens avverkningsuppdrag ökar Billigare med samverkan

Uppe på Aspeåfjället bär i dagarna en verklig bamse till skogstraktor ihop timmer på en stor avverkning, som Örnsköldsviks skogsägareförening åtagit sig att utföra. Det är sju privata skogsägare från Aspeå som beräknar ta ut ca 75.000 kubikfot där i år. Avverkningen är planerad i samverkan mellan de sju och skogsägareföreningen, och för drivningen har man brutit upp basvägar in i tidigare nära nog helt ostörda skogbestånd.

Hopbrävarn är en helbandstraktor, som i sin väldiga gripekraft, tar buntar på upp till 100 kubikfot och går fram till avlägget hur lätt som helst. Att det just nu är ca halvmeteren snö tycks inte bekomma maskinen något — tvärtom anser förenaren Henry Gustafsson, Gräsmyr, att den går jämnare om det är ordentligt med snö.

**GAFFELNING**  
Vid vårt besök där var bara två huggare i verksamhet. Bröderna Thore och Sven Lundgren, Aspeå, respektive Lögdeå, skall under några månader framåt hugga för skogsägareföreningen. Det är två vältränade skogsarbetare, som verkligen kan hantera motorsågen.

Virket brossas för gaffelning, och huggaren får således stå för särskiljningar. Nu går det väl relativt bra här. Bestånden är täta och eftersom det rör sig om kalhuggning blir det mycket virke.

**500.000 KBF AVVERKAS**  
Avverkningsuppdragen i skogsägareföreningens regi tenderar att öka omfattar Nordmalingsområdets faktor Allan Bäckman, Nyåker. Denna säsongs blir det ca 500.000 kbf som skall tas ut i föreningens regi. Avverkningen på Aspeå-fjället är den största.

När vi nu fått en så stor virkespost samlad inom ett begränsat område räknar vi med att kunna förbilla hopkörningen och uttransporten av virket. Vägar har plögsats upp och vi räknar med att köra bilarna ända in i avverknings-



Faktor Allan Bäckman tror på ökad avverkning i skogsägareföreningens regi.

områdena. Då kan vi också använda oss av gaffelning, direkt fram till bilbesvärgarna. Möjligt är vi räknar med vtlig framkörning av

ett par av avverkningarna som ligger något åt sidan.

### INGET FJÄLL

Nu är det väl något för pretentivet att kalla skogen för fjällskog. Området ligger bara någon halv mil från kusten. Men allmänt kallar man det för Aspeåfjället och det ligger relativt högt — mellan 100—200 meter. Ned till Aspeå är det dryga halvmilen och tidigare har det inte varit så stora avverkningar inom området. Man har ansett körvägen alltför lång.

### ANMÅL I TID

Många medlemmar ställer stora krav på skogsägareföreningen och dess tjänstemän. Bland annat att föreningen skall tillhandahålla arbetskraft när det passar.

Det har vi ingenting emot men vi anser att våra medlemmar skulle vilja något större ansvar. Till exempel att i god tid meddela vilka arbeten de önskar få utförda.

Som det nu är säger faktor Bäckman, får vi en stor arbetstopp mitt i vintern. Och det blir svårt att få folk för att klara alla avverkningsuppdrag.

Kunde vi däremot få planera på längre sikt kunde vi hel- eller delvis anställa fler människor som vill arbeta i skogen. Därmed kunde vi ge en tryggare sysselsättning.

Jag tror själv att skogsägareföreningens avverkningsuppdrag kommer att öka avsevärt. Det är många skogsägare som kommit upp i åren, vi har många som har annat arbete, det finns storbuss med flera ägare som inte kan avverka själva, och som av en eller annan anledning inte vill sälja rotposter. Dessutom får vi sommartid ta hand om allt flera skogsvårdsåtgärder t ex hyggesrensning, röjning och plantering.

### BRIST PÅ ARBETSKRAFT

Redan nu är det svårt att få folk som vill arbeta i skogen — främst vid kusten. På goda grunder räknar vi med att det inom några år kommer att bli än svårare. Folk vill ha jämn sysselsättning — inte gå i ovisshet. Nu använder vi oss främst av människor från den by där avverkningen sker, för att därigenom nedbringa resekostnaderna.

Men frågan är, hur länge den arbetskraftsreserv som finns ute i byarna kommer att räcka. Personligen tror jag att vi måste knyta banden starkare. Helst helårsanställa fasta arbetslag. Jag tror inte att det arbete dessa människor kommer att utföra för skogsägarna blir dyrare än om de själva lejer arbetskraft. Samtidigt bereds sysselsättning. Vi bidrar med att hålla vår landsbygd levande, slutar faktor Bäckman.

A d e r s



Bröderna Thore och Sven Lundgren brosslar "gammgrana" uppe på Aspeåfjället.



8/2 1965  
**Skolan i Norrfors blir medborgarhus**

Norrforsborna får trots allt sitt medborgarhus, även om man får det under former som ursprungligen inte tänkt sig. Nu får man en kombination skola och medborgarhus, någonting i stil med Bjurholmsalternativet på sin tid. En lösning som man är nöjd med både inom medborgarhusstyrelsen och skolledningen i Nordmaling.

Skolstyrelsen har förklarat sig nöjd med lösningen, likaså länskolnämnd och fullmäktige. Meningen är att ombyggnaden av skollokalerna i Norrfors ska ske i sommar, under skollovet.

Det rör sig alltså om en ombyggnad av den skola, som norrforsborna fick i början på 1950-talet. Genom folkminskningen är skolan i dag överdimensionerad och nu tar man helt resolut och gör om tre lärosalar till en kombination av samlingslokal, gymnastiksal och skolbarnsbespisning. Salen kommer att utrustas med scen och maskinrum för biografen. Kostnaderna för ombyggnaden beräknas till 185.000 kr, varav 125.000 utgör skolans andel. Denna summa fördelas på bastu, dusch, tvagnig och omklädningsrum i källarvåningen för 31.000 kr. Nytt kök med tillhörande förråd, skafferi, kyl och soprum i bottenvåningen för 60.000 kr och övriga lokaler för skolans ändamål 34.000 kr. Den återstående kostnaden, 60.000 kr ankommer på lokaliteterna för samlingslokalfrågan.

**17.000 KR I FOND**

Det förslag till avtal som upprättats mellan skolstyrelsen och styrelsen för Norrfors medborgarhusförening innebär bland annat, att medborgarhusföreningen inlevererar de 17.000 kr som man har fonderat till ett nytt medborgarhus. Resten skall täckas med hjälp av statslån och kommunalt bidrag. Hälften av det statliga lånet, om 30.000 kr, utgör räntefri stående del. Föreningen skall därjämte, som ersättning för rätten att nyttja lokalerna svara för städning av samlingslokalerna även de dagar dessa regelbundet nyttjas av skolan. Däremot räknar man med, att föreningen inte skall erlägga avgifter för värme, varmvatten och elektrisk förbrukning. Skolan, eller kommunen om man så vill, svarar också för vägenhållning, snöplogning och sandning.

**ENDA MÖJLIGHETEN**

Detta är enda möjligheten för oss här i Norrfors att få en samlingslokal, framhåller medborgarhusföreningens ordförande, skogsinstruktör Vilhelm Lundberg. Vi har arbetat med den här frågan i minst tio år och ventilerat en rad olika alternativ, i första hand nybyggen. Men kostnaderna har av-

skräckt oss. Man kan i dag inte uppföra ett medborgarhus, inte ens ett mindre sådant, under 300.000 till 350.000 kr. En sådan utgift orkar ingen förening bära.

Allteftersom det började stå klart för oss att någonting skulle hända på skolans område, där den nya organisationen för enhetsskolan minskade lokalbehovet för Norrfors del, började vi på allvar riktiga våra blickar till skoluaset. Skolstyrelsen kontaktades och efter många om och men är vi nu framme vid en lösning som måste vara vettig för alla parter. Vi får en samlingslokal för en kostnad som vi kan bära och skolan får en lösning på sin gymnastik-, bad- och bespisningsfråga. Skolstyrelsen har sagt ja till det upprättade avtalet och nu ställer vi vår förhoppning till kommunalnämnd och fullmäktige. De kommunala myndigheterna har alltid visat stor förståelse för våra problem i Norrfors. Vi håller tummarna, slutar herr Lundberg.

H. B.

VÄSTERBOTTEN  
 9/2 1965  
**Nordmalings MHF satsar på ungdom**

23 medlemmar förlorade Nordmalings MHF-avdelning 1164 och räknar nu 213. Men när avdelningen på söndagskvällen höll årsmöte på Solgården i Levar var man full av optimism. Ett flertal ungdomar hade sökt sig till det relativt välbesökta mötet och än flera skall man försöka värva.

En ny tävlingskommitté valdes. Bert Berggren, Hallen, Karl-Gunnar Jansson och Klas-Göran Holmlund, Nordmaling. En orienteringstävling skall trion anordna den 19 september men det kan även bli någon dessförinnan. Natten mellan den 25-26 oktober norrlandsmästerskapet i bilorientering för MHF:are (i Skellefteå-trakten) och där hoppas Nordmalings avdelningen få vara med och representera.

Till den 13 juni skall MHF inbjudna pensionärer i Nordmalingsbygden att få vara med om en utflykt, förslagsvis ställd till Vindeln. Dessutom skall man traditionsenligt delta i folknykterhetens dag som i år infaller den 27 maj.

Styrelsen bestående av Alvar Bäckström, ordförande Ivar Wiglöf, sekreterare Börje Eriksson, kassör samt Gustaf Forslund och Karl-Gunnar Jansson omvaldes. Revisorer blev Verner Axroth och Henry Sundquist. Till studie- och ungdomsledare omvaldes Börje Eriksson. Att representera vid distriktsmötet i Skellefteå den 9 maj, utsågs Bert Berggren, Karl-Gunnar Jansson och Gustaf Gustafsson.

Ombudsman Sune Lundqvist redogjorde för MHF aktuellt. Det blev livlig diskussion sedan ingenjör Allan Lindqvist vid AB Statens bilprovning informerat om den nya billegatoriska besiktningen. Att besiktningstvånet är en för bilägarna mycket vital fråga framkom av diskussionen.



De tre som i Nordmaling skall arbeta vidare på att få till stånd en Lions-club branchchef Carl Björklund, polisman Per Ulrik Granberg och urmakare Börje Zakrisson i diskussion med Nils Svanberg, president i klubben i Bjurholm.

**Lions club i Nordmaling**

Med all säkerhet kommer en Lions-club att bildas i Nordmaling i mitten av nästa månad. Bjurholms Lions-club hade på onsdagskvällen inbjudit till informationsmöte i Nordmaling. En interimstyrelse på tre personer tillsattes för att ytterligare sondera intresset och ordna för nästa sammankomst.

Bjurholms livaktiga Lions-club kommer att stå som fadder för den nya klubben. Det var också Bjurholms-medlemmar som kallat till sammanträdet med dess president, faktor Nils Svanberg, och sekreterare rektor Sture Andersson i spetsen. Om Lion-rörelsen informerade skogs-bokhållare Carl Erik Bjurberg. Närvarande var även ordföranden i region 2, köpman Axel Helin, Vännäsby. Till att vidareutveckla tanken på en avdelning i Nordmaling utsågs branchef Carl Björklund, urmakare Börje Zakrisson och polisman Per Ulrik Granberg.

8/2 1965  
**Citronfjälil piggnade till i Nordmaling**

Nordmaling (VK) Ett första värtecken kunde fru Gunnel Dahlen i Nordmaling rapportera på fredag. Under besök hos en bekant familj i Nordmaling upptäckte hon ett exemplar av den vackra citronfjälilen (Colias rhama). Det är en av våra största och vackraste dagfjärilar, som nu kvicknat till, uppmuntrad av sol och plusgrader ute i naturen.

9/2 1965  
 Min kära maka  
 vår mor, svärmor och mormor

**Agnes Kristina Johansson**

\* 21/1 1904 † 6/2 1965

har fått hembud, lämnande oss samt syskon, övrig släkt och många vänner i djupaste sorg och saksnad.

Mullsjö, Gräsmyr den 8/2 1965

**ERNST JOHANSSON**

Anna och Gunnar  
 Helen och William  
 Arne  
 Barnbarnen  
 Sions toner 469.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 14 februari efter högmässans slut. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnas minne inbjudes till församlingsgården efter jordfästningsakten.

Meddelas endast på detta sätt.

I stället för blommor, tänk på EFS mission.

9/2 1965  
**Nordmalings-dam i Hylands hörna**

Nordmaling (VK) Kommer Ni ihåg hattparaden i Umeå i fjol, den som vanns av fru Karin Engman, amatörmannekäng från Nordmaling. Belöningen för bravaden blev en stockholmsresa, med Linjeflyg, och biljetter till Hylands hörna.

På lördagkvällen var hon där — hos Hyland, som passade på att få en liten pratstund med henne om den hatt hon bar när hon vann i Umeå. Men nu stundar det en ny vår och nyare hattmodeller, menade fru Engman, som även medverkade i Bertil Perrolfs "budkavle går" förra vintern. Alltså i ångradion. Men den gången sjöng hon.

Agnes Johansson, Mullsjö, Gräsmyr. På Umeå lasarett avled på lördagen efter en kort tids sjukdom, fru Agnes Johansson, född Jonsson, maka till hemmansägaren Ernst Johansson, Mullsjö. Hon var 61 år och sörjes närmast förutom av maken av barnen Anna, maka till bilmekaniker Gunnar Fällman, Rundvik, Helen, maka till studerande William Bredberg, Umeå och sonen Arne, målare, Mullsjö.

Hon var född i Vitvattnet, Hörnsjö. Till Mullsjö kom hon i samband med sitt giftermål 1934, då makarna övertog hälften av fädernegården i Mullsjö. Hon tillhörde Mullsjö Lutherska missionsförening och deltog aktivt i föreningens arbete.



10/2 1965  
**Skämt i Rundvik  
 slutade i tinget**

Det kan bli blodigt allvar när pojkar gnabbas. Ibland så allvarligt att det slutar inför rätta, som t ex i går då två ynglingar från Rundvik stod åtalade i Nordmaling för rättsstridigt tvång och misshandel efter att ha vridit armen på en tredje så allvarligt att han riskerar framtida men. I skadestånd begärdes dryga 12.000 kr, därav 10.000 kr för framtida men, men det kan bli mera.

Det hela började — som VK tidigare berättat — som ett skämt på konditoriet i industrisamhället. Det var den 5 december 1963 som trion träffades. De åtalade var då 18 år och den som misshandlades 14. Efter att ha suttit och pratat en stund i full sänja skulle den yngre i trion lämna kaféet. Han kallade då en av de två vid ett öknamn.

Det skulle han inte ha gjort. De tog hans mössa och började kasta den emellan sig.

Därefter tog en av de åtalade fatt i ynglingen och tryckte honom upp mot serveringsdisken. Under försöken att komma loss sparkade ynglingen till den andre av de åtalade. Denne tog då ynglingens vänstra arm bröt den bakåt och knuffade sedan omkull honom på golvet.

Efter intermezzot blev ynglingen sittande på golvet klagande över smärtor i armen — trodde den var bruten. En av de två hjälpte honom på fötter igen — med ett ryck i den skadade armen påstod målsägaren — varligt påstod svaranden.

Den skadade fick svår värk i armen. På sjukstugan konstaterades utgjutning och blödning i leden. I drygt en månad fick den skadade gå sjukskriven. Sen visade det sig att skadan inskränkte på rörelseförmågan och därmed även arbetsmöjligheterna.

**BLÖDNING OCH  
 BENNABB**

Läkariuttyg gav besked om att det varit en stor blödning inne i leden och att det dessutom uppstått en "bennabb" på en av lederna och att den skadade knappast kunde vänta någon förbättring — snarare tvärtom.

Målsäganden var synnerligen förtrogen vid förhöret. Hade tydligen svårt att berätta vad som förekommit — ej heller ville han på distriktssåklagare Lars Boström demonstrera hur han ansåg det hela gått till när de två antagonisterna misshandlade honom.

Men han hade känt "hur det knäppte till i armen".

Båda de åtalade medgav att de gjort sig skyldiga till rättsstridigt tvång men att de inte misshandlade den tredje. Det hela hade bara varit ett skämt — som slutade olyckligt.

Den som vridit armen bakåt fick demonstrera på åklagaren.

Enligt demonstrationen skulle det ha varit en skålgång hindrig knuff. — Det var en ren reflexrörelse att jag tog fast i armen när han sparkade mig, sa den åtalade.

— Jag sa åt honom att så där gör man inte och skickade iväg honom. Jag tog inte i våldsamt och ville inte göra honom illa.

— Men ni ville ge igen för spar-  
 ken?

— Ja det är klart. Men inte var jag så arg att jag såg rött.

**TYSLATET VITNE**

Den servitris som sett händelsen på någon meters avstånd, och som vid utträdet vid disken uppmanats av de två att ge den som senare blev skadad en kram, hördes som vitne.

En snygg flicka — men färdig. Det hjälpte inte att rättnings ordförande häradshövding Göran Hammarström uppmanade henne att berätta. Hon skakade mest på huvudet.

I sin plädering framhöll åklagaren att vad de åtalade gjort sig skyldiga till var ett fullt brott med frihetsstraff som vanlig påföljd. Han ansåg dock att vissa förmildrande omständigheter förelåg och gjorde inget yrkande.

**ÖVERSITTERI**

Som rena översitteriet ansåg målsägandens advokat Sigurd Nilsson, det hela. De två äldre pojkarna hade gett sig på en betydligt klenare utrustad som hade svårt att försvara sig.

De åtalade försvarades av advokaterna Bengt Thoms och Gunnar Admund.

Dom meddelas den 23 februari. Beträffande skadeståndstalan kommer denna att tas upp i en senare omgång. Enligt uppgift har de två åtalade ansvarighetsförsäkringar. I ersättning yrkades bl a 1.232 kr för förlorad arbetsförtjänst, sveda och värk 600, för framtida men 10.000 kr och dessutom eventuell livränta.



Sjuksköterskorna Gerda och Märta Wiklund, tvillingsystrar från Asele, var med bland de många som åkte Snöstjärnespåret och deltog i Per Arnes tävling. En 10:a prickkades in.

10/2 1965  
**Nordmalings främjarstuga  
 överfylld vid Skidans dag**

Det var trängsel i och vid Skidfrämjandets stuga på Allberget i söndags, då främjandet traditionellt firade "Skidans dag". Minst 300 personer beräknades ha besökt anläggningen under dagen. Detta trots den besvärande hårda nordliga vinden. Upp på höjderna tycktes man nästan befinna sig på kalfjäll i storm.

Dagens friluftstolva — ett arrangemang av Per Arne Wikman — blev en elva. En av frågorna blåste bort i stormen. Tävlingen var ej bland de svårare, vilket även resultatet 19 tior visar. Stötstenen var "Larva bässis" vilket de flesta ansåg vara "Bara larv". Men det är det inte, utan ett gravröse i mellan-Sverige. Pristagare bland de 19 blev efter lottnig Harald Tidebro, Nordmaling, Sven Fallquist, Olofsfors, Stig

Klockhoff, Umeå och Ossian Forsberg, Levar.

I köket hade paren Berta och Kalle Johansson, Siri och Hjalmar Sandström, de senare med biträde av sonen Torbjörn snärjigt värre och sålde innan dagen var över varanda limpskiva och vad de i övrigt hade att bjuda på.

Nästa söndag svarar Lars Eriksson och Martin Lundgren för arrangemangen vid Nordmalings skidstuga, som i år förefaller bli livligt frekventerad.

**LIFT-NYHET**

Allt sedan Allidstugan byggdes har många frågat efter väg och lift. Vägen har som bekant kommit och möjligen blir det även inom kort lift i övre backen. Verkmästare Harald Edlund och Sune Westman har planer på att anlägga en släplift, dragen av en bilmotor och efter vad de två utlovat skall liften vara på plats inom kort.

Anders

11/2 1965  
**Rundvik dominerade  
 Husums elljusspremiär  
 Vännäsgrabb gladde**

Husum (VK) 300 åskådare hade i fnunnit sig när Husum på onsdagskvällen invigde sitt nya elljusspår vid Degersjön. Seniorerna åkte det 2,2 km långa spåret fem varv och där blev det rena defileringen för rundviksgrabbarna som belade de tre första platserna.

Segern gick som väntat till Roland Söderström. Han tog redan på ett tidigt stadium kommandot i tävlingen och slog sin klubbkamrat Roland Johansson med 40 sek. Västerbotten noterade även en seger i herrarnas yngre juniorer där lovande Kjell Brandt, Vännäs, gick in på den goda tiden 17,12.

Resultat, seniorer 11 km: 1) R. Söderström, Rundvik, 36,22, 2) R. Johansson, do, 37,02, 3) O. Lundgren, do, 37,18, 4) L. Norén, MoDo, 38,10, 5) O. Moström, Friska Viljor, 38,47, 9) Ö. Söderström, Rundvik, 39,30, 20) B. Lundgren, Rundvik, 43,30.

Herrar, äldre juniorer, 4,4 km: 1) E. Sundström, FV, 16,51, 2) G. Norberg, Husum, 17,28.

Herrar, yngre juniorer, 4,4 km: 1)

K. Brandt, Vännäs, 17,12, 2) E Dahlberg, Husum, 17,37, 3) D. Andersson, Rundvik, 17,39, 4) H. Hägglund, Vännäs, 17,45, 5) J. Östman, Husum, 17,46, 6) J. E. Karlsson, Tegsnäspoj-karna, 17,46, 7) K. H. Natanaelsson, Lycksele, 18,06, 11) L. E. Berggren, Rundvik, 18,44.

Damer, seniorer, 4,4 km: 1) Märta Norberg, Vårby, 19,10, 2) G. Nyländer, do, 20,12.

Damer, juniorer: 1) Inger Pettersson, Anundsjö, 21,02, 2) Rita Ramen, Vårby, 21,23.

11/2 1965  
**Två värdslösa  
 deklARATIONER  
 i Nordmaling**

Hur står det till med 1909 års män i Nordmalings-trakten? Två hemmansägare, födda storstrejkrätet har var för sig åtalats för värdslösa deklARATION. Den ene glömde ett skordeskaidebidrag på 500 kronor och inkomsten från en virkesförsäljning på 3.690 kronor, i sin självdeklARATION fötra gån- den det begav sig, och den andre hade inte kommit ihåg 546 kronor i intäkter från skog och 2.258 kronor för intäkter av tjänst i skogen. De undandragna skattebeloppen skulle ha blivit 1035 respektive 775 kronor, om inte saken upptäckts. Nu får de två hemmansägarna prata om sina affärer i häradsrätten.





Ordföranden i Västerbottens brandkårstrikt Lennart Lindqvist, Holmsund, och sekreteraren Sigfrid Eriksson, Obbola, hade många frågor att diskutera med ombudsman Sven Lindberg i Brandmännens riksförbund.

## Brandmannakonferens hölls i Nordmaling

Västerbottens distrikt av brandmännens riksförbund, som med sina 47 klubbar och nära 1.000-talet medlemmar är landets största, höll under lördag och söndag distriktskonferens i Nordmaling. Ett 30-tal ombud från hela länet hade mött upp och fick bl a värdefull information av ombudsman Sven Lindberg i Brandmännens riksförbund, Stockholm.

Ombudsman Lindbergs information om förbundets verksamhet, fackliga frågor och den nya brandlagen som trädde i kraft den 1 januari i år föranledde en livlig diskussion. Dessutom diskuterades arbetarskydd. I förbundets regi kommer detta år en studiekurs "Arbetarskydd lönar sig" och det blev nu konferensens beslut att man inom så många klubbar som möjligt skall delta i denna korrespondenskurs omfattande 12

brev. Brandkårsträvlingen förläggs i år till Norsjö. Nästa års konferens blir i Malåträsk.

De i styrelsen i tur att avgå, sekreteraren Sigfrid Eriksson, Obbola och Rolf Jonsson, Lycksele omvaldes. Tidigare valda är ordföranden Lennart Lindqvist, Holmsund, vice ordföranden Oskar Wiklund, Burträsk och kassören Karl Lundgren, Vännäsby.



Vår kära kusin 9/2 1965  
**Anna Katarina Englund**

\* 26/9 1877 † 7/2 1965

har lugnt och fridfullt insomnat i tron på sin Frälsare. Sörjd men i tacksamt minne bevarad av oss och många vänner.

Hummelholm, Öreälv den 8 februari 1965.

### Kusinerna

När vi skola till vårt fädernesland och skiljas vid detta elände. Befalla vi Gud vår själ uti hand och glada från världen oss vände.

Ja, Herren han giver i Jesu namn vår vandring en fri fröjdefull ände.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings kyrka söndagen den 21 februari omedelbart efter högmässan. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnas minne inbjudes till församlingssgården efter jordfästningsakten. I stället för blommor, giv en gåva till missionen. O s a senast den 17 februari på tel. 73016, Nordmaling.

Meddelas endast på detta sätt.

### DÖDSFALL 9/2 1965

Anna Katarina Englund, Öreälv. I sitt hem i Hummelholm, avled på söndagen änkefru Anna Katarina Englund, f. Göransson, i en ålder av



87 år. Närmast sörjande är kusiner samt många vänner i bygden.

Den bortgångna var född i Hummelholm och har varit denna bygd trogen under hela sin långa levnad. Efter giftermål med hemmansägaren Erik Gustaf Englund fick hon ta ansvaret för en stor bondgård och förvaldade denna sin uppgift som lantbrukarhustru på ett enastående sätt. Maken dog 1935 men fru Englund hade kvar sitt hemman till 1941 då det såldes till en av kusinerna. Hummelholms lutherska missionsförening hade i fru Englund en hängiven medlem.



Bertil Perrolf pratar med fru Valdy Eriksson. Övriga damer vid kaffebordet är Signe Konradsson, Louise Backlund, Rut Nyberg och Berta Grenholm.

## Radiobesök hos Nyåkers pepparkakor

"Dra ända in i Hälsingland" fick fru Valdy Eriksson, Nyåker, spelad för sig och sina vänner när Bertil Perrolf, Sveriges radio, på onsdagsmiddagen serverade "Skivor till kaffet" från Nyåker.

Perrolf hade med sina tekniker, mikrofoner och sladdar dragit in i Nyåkers pepparkaksfabrik, där han tillsammans med fabriköverna John och Bengt Aström samt anställda bjöd på ett riktigt trevligt program. Sju skivor hann man spela under de 45 minuter sändningen pågick.



11/2 1965  
**Nordmalingsbo  
 fick fyra mån.  
 för trafikbrott**

Till fyra månaders fängelse dömdes vid tisdagens ting i Nordmaling en äldre man från en by i Nordmaling för rattfylleri och grov olovlig körning. Mannen har tidigare varit straffad för rattfylleri och olovlig körning. När han denna gång blev erappad av polisen hade han 2,14 promille i blodet. Detta trots att han enligt egen uppgift endast druckit en öl samt pommace. Erkände utan omsvep gjorde en äldre man från Rundvik som vid ett besök i Nordmaling slagit en yngre kollega från industrisamhället "på käften" med baksidan av handen. Endast ett slag utdelades. Den slagene föll omkull och tur var det menade den åtalade, annars kunde han ha fått mera smörj.

— Slog han er, frågade åklagaren — Nej, det var han för feg till.

Vid tillfället påstod sig mannen ha druckit cirka en halv liter sprit — men var absolut inte full. Bara lite livad.

Jag har aldrig slagit någon förr påstod den åtalade, men var nu ense med åklagaren att han burit sig illa åt. Någon misshandel hade det dock inte varit fråga om. Att han ilsknade till påstod den åtalade berodde på att den slagene kom honom "mitt framför ögonen och ville inte låta bli mig". Dessutom var han skyldig den åtalade pengar.

Rätten taxerade misshandeln och fylleriet till 30 dagsböter à 8 kronor. För att från utländska fartyg i Rundviks hamn vid tre tillfällen ha smugglat in tre flaskor sprit dömdes en yngling från samhället till tjugofem dagsböter à 7 kronor plus 50 kr i vederlegg.

Grov olovlig körning kostade en annan man från Rundvik 40 dagsböter à 12 kronor. Mannen som tidigare haft körkort hade fått detta indraget på grund av diverse trafikförseelser men detta oaktat fortsatt att köra bil.

12/2 1965

Vår älskade moder,  
 mormor och farmor

**Sara Amanda  
 Eriksson**

\* 14/2 1888  
 † 10/2 1965

har lämnat oss efter en kort tids sjukdom. Djupt sorgd och saknad av oss, släkt och vänner.

Brattsbacka den 11 februari 1965.

**Barnen  
 Barnbarn**

Salga de som ifrån världens öden  
 Somna i Jesu Kristi tro i döden,  
 Herren skall föra deras själ ur  
 nöden  
 Hem till sin glädje.

Jordfästningen siker i stillhet.

12/2 1965  
 Sara Amanda Eriksson, Brattsbacka. På Umeå lasarett avled på onsdagskvällen änkefru Sara Amanda Eriksson, f. Nilsson, Brattsbacka, maka till framlidne fabriksarbetaren Gustaf Eriksson. Hon var nära 77 år och sörjes närmst av sju barn, sväröttrar, svärsöner samt barnbarn.

Den bortgångna var född i Aspsele, Björna. Efter sitt giftermål var makarna en tid bosatta i Björna men flyttade 1922 till Hörnefors där maken under 14 år arbetade vid industrin. 1936 bosatte sig makarna i Brattsbacka där de förvärvat ett mindre jordbruk. Fru Eriksson har varit en duktig hemmets kvinna och en god mor.

Rättelse. I en dödsfallsnotis torsdagens VK över fru Märtha Lundh, Umeå, uppgavs felaktigt att hon närmast sörjdes också av två söner. Det skulle stå: Närmast sörjande är make, en dotter och dottersöner.

ga egnahem under innevarande år måste dröja till 1966. Kommunalnämnden får det tveklösa uppdraget att göra en fördelning inom ramen för kvoten.

HUR BLIR DET med de lediga lokalerna i kommunalhuset, sedan landsfiskalskontoret flyttats till Umeå? Vid årsskiftet anmälde sig flera intressenter, däribland landstinget. Man önskade få lokaler för distriktsköterskeverksamheten. Nu har det emellertid visat sig, att kommunen behöver lokalerna för eget bruk. Den kommunala förvaltningsapparaten visar en fortsatt tendens att svälla ut och just nu är man trångbodd på flera avdelningar.

Kommunalnämndens beredningsutskott har studerat situationen på närhåll och menar, att en omorganisering är nödvändig. Troligen blir det så, att byggnadskontoret flyttas till f.d. landsfiskalskontoret och socialbyrån flyttar till nuvarande byggnadsavdelningen och att bokavdelningen tar de nuvarande lokalerna för socialbyrån.

DÄRMEÐ UPPSTAR en annan önskvärd lösning. Kommunalnämndens ordförande får ett eget rum för sitt arbete, där han kan träffas på vissa bestämda dagar och tider. Detsamma gäller socialnämndens ordförande och man löser frågan om distriktsåklagarens tjänsterum.

Det höjdes många röster för att skolexpeditionen på sin tid skulle flyttas till kommunalhuset, närmast då med tanke på de lediga lokalerna efter landsfiskalen. Skolstyrelsen motsatte sig detta och nu be-sannas vad många då fruktade, kommunalhusets utrymme behövs helt för den kommunala förvaltningsapparaten, bortsett från polisavdelningen.

H. B.

**Kronika från  
 Nordmaling**

12/2 1965

DET BÖRJAR HARDNA till på bostadsbyggnadsfronten i Nordmaling. Nu har det helt plötsligt blivit aktuellt med kvotutdelning. Även om Nordmalings kommun inte blivit misslottad, man har tilldelats 35 lägenheter för innevarande år, så betyder det utan tvekan en betydande inskränkning i förhållandet till vad som planerats. I planeringsarbetet för innevarande år ingår 70-80 lägenheter. Troligt är att ett par större flerfamiljshus som ingår i dessa beräkningar, däribland uppförandet av ett nytt stiftelsehus i Nordmaling, kommer att förskjutas in på nästa år.

Detta till trots innebär kvotutdelningen, att många som planerat byg-

12/2 1965

**MJÖSJÖBY BYGDEGÅRD**

LÖRD. 13/2 kl. 21-01

För den verkliga toppkvällen svarar

**SVEN ERIXON:s**  
 välkända och populära orkester från Ånge

Välkomna till en trevlig DANSKVÄLL



12/2 1965

**HÖRNSJÖ FOLKETS HUS**  
 — UNCDOMENS TRÄFFPUNKT —

DANS lördag den 13 februari kl 21.00—01.00

Musik: **STIEG ERICSONS POPPET**

Bussar avg. från Bjurholm kl 20.30, fr. Hörnefors 20.30, fr. Vännäs 20.30 och från Nordmaling kl 20.30 samt åter efter dansen.

FOLKETHUSFÖRENINGEN





<sup>13/2 1965</sup>  
**Nordmaling vann historisk seger**

Nordmaling (VK). En smält historisk händelse inträffade på fredagskvällen i Nordmalings sporthall. Handbolls juniorerna vann då över Holmsunds juniorer - den första vinst som noterats för laget efter det att man i höstas började med serie-spel. 12-11 blev slutsiffrorna i den riviga och rätt snabba matchen. I halvtid ledde Nordmaling med 8-6. Nordmaling har spelat upp sig betydligt och presterade nu bra linje- och försvarsspel. I målet gjorde Stefan Spinnell många fina räddningar. Hans Åke Nordbrandt spelade 1:a fiolen i kedjan. En god insats gjorde även Anders Sjölund och Lars Gustafsson.

Thomas Noréus, Holmsund, var bäst bland gästerna och svarade för inte mindre än sex av målen. Thomas Bäckman gjorde 3 och Thomas Zackrisson 2.

Nordmalings mål gjordes av Hans Åke Nordbrandt, Lars Gustafsson och Anders Sjölund 3 vardera. Anders Eriksson prickade in 2 och Anders Gustafsson 1.

Bert Agren dömde lugnt och säkert.

Anders.

<sup>15/2 1965</sup>  
**Spark mot bil i Nordmaling Pojke skadad**

Nordmaling (VK). På lördag middag åkte två pojkar i Nordmaling med spark rakt mot en bil. 5-åriga Mikael Engdahl, som satt på sparken, var nära att komma under bilen. Vid krocken fick han ena benet i kläm och bröt lärbenet. Han fördes till Umeå lasarett.

De två pojkarna åkte spark utför Torgränd som sluttar rakt ned mot Kungsvägen. De upptäckte bilen först sent för att kunna stoppa upp i den branta utförsbacken.

<sup>13/2 1965</sup>  
 60 år fyller den 14 februari järnvägsarbetaren Frans Hörnström, Hörnsjö.

Han är född i Gräsmyr, men blev hörnsjöbo i samband med fastighetsköp 1941. Hörnström har i många år arbetat vid Statens järnvägar, men för en månad sedan slutade han i den tjänsten. Han har också en tid varit sågverksarbetare. På de olika arbetsplatserna har han gjort sig känd som mycket pliktrogen. Han är engagerad i Må baptistförsamling, som han tillhört i många år. Han gifte sig 1961 med Gunborg Stöberg från Anundsjö.



tistförsamling, som han tillhört i många år. Han gifte sig 1961 med Gunborg Stöberg från Anundsjö.

<sup>13/2 1965</sup>  
 Gunnar Käck, Baggård. På Umeå lasarett avled på torsdagskvällen hemmansägaren Gunnar Käck, Baggård. Han var 53 år och sörjes närmast av maka Göta, f. Bäckström, barnen Bengt-Olof, lantmäteristuderande, Sylvia, högskolestuderande samt Bo-Arne, studerande, Vännäs, svärson, äldrig moder samt syskon. Den bortgångne var född i Djupsjö. Han flyttade tillsammans med sina föräldrar till Baggård där de förvärvat ett större hemman. Denna egendom kom senare att förvärvas av Gunnar Käck. Som jordbrukare har Käck gjort sig känd som en drivande och duktig karl. Hemmanet har under hans tid förbättrats, bl a uppfördes för ett antal år sedan ny mangårdsbyggnad. Inom jordbrukets, och skogsbrukets ekonomiska och fackliga organisationer har Käck aktivt deltagit. Han har vidare under en följd av år varit en av de mera aktiva inom Ledusjö-Baggårds lutherska missionsförening och var nu föreningens kassör. Gunnar Käck var omtyckt och äktad och hans till synes allt för tidiga bortgång har väckt förtämning i bygden. Under de senaste åren har Käcks hälsa varit vacklande.



Min älskade make,  
 vår käre far, son och svärfar

**Gunnar Käck**

\* 1/6 1911  
 † 11/2 1965

har hemkallats, lämnande oss, moder, syskon, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Baggård den 12 febr 1965

**GÖTA**  
**Bengt-Olof**  
**Sylvia och John**  
**Bo-Arne**

Det brister en sträng här nere,  
 När Herren får hämta hem,  
 En själ till den vita skaran,  
 Till fridens Jerusalem.  
 Det brister en sträng här nere,  
 Där uppe den stämmer klar.  
 Och genom de sälla rymder,  
 Den klingar så underbar.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 21 febr kl 9.45. De som önska hedra den bortgångnes minne inbjudes till Stora Hotellet efter högmässan. O.s.a. före 18 febr tel 120 28. I stället för ev. blommor en gåva till missionen.

<sup>15/2 1965</sup>  
**Gamla armar uppåt i Nordmaling**



DET ÄR LIVAKTIGT hos Liberala studieförbunds nordmalingsavdelning. Studieleadaren, fru Gullan Bylund, har nio cirklar i gång. Man studerar flamsk vävnad (två cirklar i Rundvik), vävning, knyppling, gittarspelning och gymnastik. Till sistnämnda område hör även motionsgymnastik för de gamla på ålderdomshemmet, en kursverksamhet som beräknas sträcka sig vidare till pensionärshemmen.

På ålderdomshemmet deltar 25-30

pensionärer i två grupper. De flesta går med liv och lust in för sin uppgift. En av de duktigaste är hemmets nestor på spinnsidan, 93-åriga änkefru Amanda Löfgren från Håknäs. Hon är verkligen flitig och klarar utan svårighet de rörelser som kursledarinnan, fru Linnea Mikaelsson, befordrar. Det mesta går naturligtvis på lek, men intresset är så stort att flertalet av de gamla "tjuvtränar på lediga stunder".

89-åriga Erik Anton Johansson

från Långron är även med i svängarna. Men han tycker innerst inne att det är lite onödigt. Han fick gymnastik när han 1896 exerceerade beväring på Gumboda Hed. Det var tillräckligt, menar han. Men det är så klart, att lederna börjar styvna till, man är ju inte så ung längre, säger han.

En annan pigg åldring, som även är med i gymnastiken är 93-åriga Nils Petter Olsson från Levar.

På bilden fru Linnea Mikaelsson med några av sina elever.



<sup>15/2/1965</sup>  
Dansen går för 50 år sedan



Dansorkestrar för femtio år sedan hade inte mycket gemensamt med dagens. Som regel rörde det sig om dragspel eller fiol. Den här trion var välkänd när seklet var ungt. Adressen var Nordmaling och trion heter från vänster: sågare Knut Österberg, Levar, målarmästare Ture Landqvist, Nordmaling och f.köpmannen Karl Wallin, Norrbystrand. Bilden är från 1917.

<sup>17/2/1965</sup>  
Spritpåverkade förare  
i Nordmaling

Polisens länstrafikgrupp tog på tisdagskvällen en person i Nordmaling misstänkt för rattonykthet. Han är hemmahörande i Nordmaling och fastnade i polisens garn på Levaråkers efter gamla riks 13. Det blev sedan vanligt blodprov hos läkaren.

75 år fyller den 17 februari f. byggmästaren August Ostensson, Nordmaling. <sup>16/2/1965</sup>  
Han är född i Djupsjö, Nordmaling, där föräldrarna var jordbrukare. Redan som 17-åring lämnade han hemmet. Han reste till Örebro, där han fick handelskoleutbildning. Han arbetade senare vid järnvägsbygge i Norrköpings-trakten. Han fortsatte hos SJ och var bland annat med om att bygga inlandsbanan. Han hade helt gått in för byggfacket och reste senare hem till Nordmaling för att etablera sig som byggmästare. Här blev han känd och erkänd som byggmästare långt utanför hemkommunens gränser. Med stor yrkesskicklighet, parat med seg energi, kom han att bli Nordmalings storbyggmästare närmast före och under andra världskriget. Han åtnjuter ett grundmurat förtroende i sin bygd.



<sup>15/2/1965</sup>  
Jan-Ivar Bergs  
fjärde seger  
i Umespelen

Jan-Ivar Berg var naturligtvis storfavorit i äldre juniorklassen och han hemförde också segern, femtitalet sekunder före den likaledes "givna" tvåan, Stellan Eriksson, som dock åkte utmärkt och sålde sig dyrt. Han lät sig inte omåkas av den minuten efter startande segraren. Jan-Ivar inskrev sig därmed för fjärde gången på vinnarplats i Umespelen. 1962-1964 vann han yngre junior-klassen.

Ivan Elofsson, som inte hade så särdeles förmånligt startnummer, visade att han är att bygga på. Han blev ju trea också i JDM, lät sedan vara att inte alla bästa var med då. Löftesgivande är att han kommer från en gammal skidlöparbygd, Röddasel.

En grann typ var fyran, Mats Karlsson från Burträsk, stark och välbyggd. Också en grabb att ta vara på. Åtta blev Sander Nilssons ättelägg Bernt, exerceerande vid Jägarbataljonen och nu prövade den i fjällen förvärvande konditionen. Annars är han ju mest känd som god fotboll- och handbollsspelare.

Ingvar Sandströms lillbrorsa Sture i yngre gruppen var en upplevelse att se, mjukt och smidigt åkande. Det finns de, som siar att han kommer att bli bättre än broderskapet! Därmed må vara hur som helst, men hans tid, 43.01, som bara överträffades av segraren i äldre klassen, ger antydningar om förmågan. Han gör sin tredje säsong och blev femma i JDM.

Elis Wiklund - namnet förpliktar! - blev tvåa och var den ende som höll någorlunda kontakt med segraren. Han tävlar för Berguven som har en märklig förmåga att få upp förmågor. Man må bara hoppas att föreningen får behålla honom.

Deitaget i denna klass var stort och visar att serierna och TV-stafetten har en inspirerande verkan på de unga.



Jan-Ivar Berg för fjärde gången segrare i Umespelen.

<sup>15/2/1965</sup>  
Skolungdomar  
i Nordmaling  
är segersugna



Två i årets nordmalingslag. Fjolårets Leif Wedman och ett årets nytillskott, Christina Lindstrand, lyssnar till radioprogrammet, som rektor Hedqvist spelat upp på band.

Ska eleverna vid Nordmalings realskola även i år nå en toppplacering i Vi Ungas riksomfattande skoltävling "Vänner i världen"? I fjol vann Nordmaling först kampen inom länet och nådde sedan en hedersam tredjeplacering inom hela landet. Det var bara Husqvarna och Hjo som lyckades bättre än kvintetten vid nordmalings-skolan.

I fjol gick man till kamp utan egentlig förberedelse. I år har man tränat med siktet inställt på seger. Det har skett en uttagning inom skolan för att få fram ett åttamannalag. Inför de avgörande dusterna blir det en nedbantning till fem. Från fjolårets kvintett återstår en elev, Leif Wedman från Rundvik. De utöver Leif är: S O Edvinsson, Sjöholm, Gunilla Sjöberg, Rundvik, Astrid Gunnarsson, Hörsjö, Ann-Christina Jonsson, Brečvik, Christina Lindstrand, Nordmaling, Anders Sjölund, Ava och Stefan Spinnell, Nordmaling.

Man har redan nu, under rektor Einar Hedquists och adjunkt Iröstermans ledning, klarat av fem av de tio studieträffarna som föregår själva slutkampen. Varje lördagmiddag träffas man för att under två timmar finslipa kunskaperna om de tre länderna Indien, Japan och Ghana. Här kommer även radion till god hjälp, med de varje vecka återkommande specialprogrammen.

H. B.



19/2 1965  
**Kronika från Nordmalings**

DET HAR SINA problem att vara "kursmakare". På Levar lanthushållsskola har man de senaste två åren anordnat veckokurser för husmodrar, under elevernas vinterlov. Den kursverksamheten går helt i hushållningssällskapets regi. Första året fick man fler anmälningar än man kunde "svälja". Andra året, alltså i fjor, fick man ihop antalet fast med möda. Då var veckan förlagd till skördetiden. I år hälsar rektor Aström välkommen till en kurs första veckan i mars, åtminstone hoppas hon att få göra det. Mycket tyder dock på att det kan bli en smula kritiskt. Hon måste, för att kursen ska kunna genomföras, få 20-talet deltagare. På torsdag var antalet anmälda 11, alltså knappast hälften. Och ändå rör det sig om en vecka då deltagarna kommer att få lära sig mycket av värde, menar rektor Aström. Det gäller inte minst utvecklingen på det rent maskinella planet. Och kurser av det här slaget brukar som regel, med hänsyn till stipendierna, bli så gott som kostnadsfria. Nu står kursen öppen även för herrar och rektor Aström börjar så smått snegla åt det hållet.

**BRÖTTAS MED PROBLEM** får även arbetsutskottet, inom arbetslöshetsnämnden liksom tjänstemännen på arbetsförmedlingen. Arbetslösheten är dessbättre inte så stor, för dagen ca 30 man, men det har ändå sina bekymmer att ta ut folk till beredskapsarbeten. Nämnden liksom förmedlingens folk är bundna av raden med AMS-bestämmelser. Dit hör till exempel att yngre arbetskraft inte får placeras i direkta beredskapsarbeten. Det kraftiga snötäcket har också medfört att nästan alla hyggesrensningar upphört. Där har vinterns snömängd satt en käpp i hjulet.

**RÖDA KORSET** i länet har sedan länge haft en av sina starkaste förankringar i Nordmaling. Nordmalingskretsen har, under en lång följd av år, toppat länsstatistiken när det gäller antalet medlemmar. Trots folkminskningen inom kommunen fortsätter frammarschen. Inför årsmötet nu på söndag redovisar styrelsen i Nordmaling 2.409 medlemmar, en ökning med 29 jämfört med förra året. Den siffran innebär att 27 procent av samtliga invånare inom kommunen är med i Röda korset. Även i övrigt har kretsen haft ett gott verksamhetsår och enbart insamlingen bland kommunens lärare, till förmån för överstyrelsens katastroffond, har under fjolåret lämnat hela 3.530 kr. Rikssinsamlingen gav över 10.000 kr och höstmässan över 4.000 kr

H. B.

23/2 1965  
**DÖDSFALL**

Valfrid Sjöberg, Rundviksverken. På Umeå lasarett avled på lördagen efter en längre tids sjukdom byggnadssnickaren Valfrid Sjöberg, Rundviksverken.



Han var 60 år och sörjes närmast av maken Paulina, fem barn, svärsöner, sonhustru, barnbarn samt syskon. Sjöberg var född i Högland, Bagård, där han växte upp som den yngste i en stor syskonskara. Han började först som dräng, men lärde sig senare till snickare. Efter en tid hos en byggmästare i Nordmaling flyttade Sjöberg till Rundvik där han i 18 år hade anställning som skolvaktmästare. På fritid fortsatte han med snickeri och övergick senare helt till sitt gamla yrke. Nu som heltidsanställd vid Nordmalings ångsångs AB.

23/2 1965  
**Norskt i ny nyåkeraffär**



I en tid då affärsöden på landsbygden allt mer griper omkring får man dessbättre en och annan gång bevitna motsatsen — en ny affär i ny miljö. Så är fallet i stationssamhället Nyåker. Fru Iréne Jacobsson, har, i familjens nyuppförda funkisvilla, öppnat garnaffär, med norska garner som specialitet. Affären gör hon i villans gillestuga, i hemmiljö. På bilden har fröken Sigid Johansson från Högland kommit in för att köpa stickgarn av fru Jacobsson.

23/2 1965

Min älskade make, vår kära pappa, morfar och svärfar  
**Karl Valfrid Sjöberg**  
\* den 24/10 1904 † den 20/2 1965

har i dag lämnat oss samt syskon, släkt och många vänner i stor sorg och saknad men i ljus och tacksamt minne bevarad. Hans önskan är uppfylld och himmelens port är öpnad.

Rundvik den 20/2 1965.

**PAULINA SJÖBERG**  
Karin och Martin  
Marine och David  
Erik och Ulla  
Margareta och Ake  
Rakel  
Barnbarnen

Aftonklockan länge klämtat  
Kvällens skymning faller på  
Lågan länge saktat flämtat  
Nu till vila du fått gå  
Tack för vad du gjort  
Tack för vad du varit  
Tack för ljusa minnen  
Som du lämnat kvar.

Jordfästningen äger rum i Filadelfiakyrkan, Nordmaling, lördagen den 27/2 1965 kl 15. De, som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnes minne inbjudes efter begravningsakten till minnesstund i församlinggården. I stället för event. blommor, Minnesblommor till Nordmalings baptistförsamlings mission. Meddelas endast på detta sätt.

19/2 1965  
**160 med i Rundviks pensionärsförening**

Rundviks pensionärsförening är Lycksele. Nordmalings ångsångs AB "framåt". När man på onsdagskvällen höll årsmöte i samhällets trivsamma kyrksal kom flera nya medlemmar till skaran som nu räknar ca 160. Årsmötet blev en lyftid. Kyrkoadjunkt Eskil Granström inledde med en andaktsstund och vid samkvämet underhöll frälsningsarméns sångare från kårerna i Husum och Alfredshem.

Sommaren 1964 anordnade föreningen en gruppresa med bussar till Elisabet Österlund. I styrelsen nyvaldes till sekreterare Axel Johansson efter Valentin Andersson som avböjt återval. Ordförande är Elof Molander, övriga är Johan Hägglund och Gotfrid Österlund och kassör är som nämnts fru Elisabet Österlund.



Fyra i styret. Från vänster Johan Hägglund, Elof Molander, Elisabet Österlund och Gotfrid Österlund.



23/2 1965  
2.400 medlemmar  
i Nordmalings  
rödakorskrets

Nordmalings rödakorskrets behåller av allt att döma sin tätposition inom länet. Kretsens medlemsantal är över 2.400 och även i övrigt har det gångna året kännetecknats av ett utomordentligt livligt arbete. Kretsens höll årsmöte på söndagen med god tillslutning.

Kretsens ordförande, folkskollärarinnan fru Inga Öberg, riktade ett tack till ombud och styrelsekamrater för en värdefull insats. Två ombud har slutat efter 25-30 års nitiskt arbete, det är fruarna Alfhild Josephson, Nordmaling och Signe Broman, Sunnansjö.

Kretsens har sammanlagt 79 ombud och årsberättelsen gav besked om att riksinsamlingen gav 10.545 kr, att Mors blomma gav 1.697 kr, att valkollekten gav 500 kronor att höstmässan gav 4.108 kronor i netto.

Kurser i olycksfallsvård har hållits på Levar lantbruksskola liksom vid klass 7 i folkskolan. 1000 kr har skickats till RK:s överstyrelses katastroffond och ytterligare en tusenlapp för ändamålet beslöts i samband med årsmötet. Lärarna vid kommunens skolor har insamlat 3.530 kr genom direkta löneavdrag och från Maud Forsbergs sterbhus har kretsens fått som gåva 535 kr.

Kassan har haft en omslutning på 34.677 kr. I styrelsen omvaldes för närmaste treårsperiod fruarna Kerstin Lindvall, Levar och Carin Brunnberg, Olofsfors samt fröken Irene Eriksson, Nordmaling och nyvaldes fru Greta Stigeland, Rundvik och fru Gun Pettersson, Nordmaling. Till revisorer omvaldes disponent Bengt Wallander och f. handelsföreståndare Carl Morland.

Årsmötet beslöt att till ombud vid distriktsmötet i Skellefteå välja fruarna Louise Marklund, Nyåker, Mildred Karlsson, Levar, Sigrid Öberg, Öresund, Ragnhild Norrman, Stavsjöholm och Annie Berg, Kräken.

För aktiv medlemsvärning överlämnades bordsflaggor till fruarna Kerstin Lindvall, Levar och Louise Marklund, Nyåker.

Sekreteraren redaktör Herbert Bylund, riktade ett tack till ordföranden för hennes goda arbetsinsats och överlämnade blommor. Vid årsmötet höll doktor Herman Bolt föredrag, med ljusbilder, om Holland och RK-arbetet där.

Rundviks blandade kör, under

26/2 1965  
Rekordstort bokslut  
när jordbrukskassan  
i Gräsmyr jubilerade

I Gräsmyrortens jordbrukskassa ökade inlåningen med nära 400.000 kr medan ökningen på utlåningssidan stannade vid drygt 100.000 kr under 1964. Så det är inte bara de stora företagen som kan redovisa vinster. Kassan har nu inlånat 1.737.521 kr och lånat ut 1.037.521 kr. Vid årsmöte på onsdagen betecknades 1964 som det bästa året i kassans 30-åriga historia. I samband med årsmötet firades också 30-årsjubileum med tal av kamrer Ruben Ericsson, samt kaffekalas i Gräsmyrs trevliga bygdegård. Adolf Grundström, Mullsjö, som i 20 år varit ordförande i styrelsen, avböjde återval och blev speciellt avskedshyllad.

Men det finns även en mörk sida när man närmare skärskadar jordbrukskassornas stora ökning när det gäller inlåningen, ansåg kamrer Ruben Ericsson vid Västerbottens centralkassa för jordbrukskredit. Jordbrukarna är i dag inte lika villiga som förut att investera i nya ladugårdar, maskiner och utökning av driften. Denna tveksamhet, liksom även i många fall realisation av djur och övergång till annat arbete, har utan tvekan medverkat till att jordbrukskassorna under de senaste åren fått ta emot ovanligt mycket pengar. I hela länet ökade inlåningen med ca 26 milj kr medan ökningen av utlåningen stannade vid 12 milj kr.

**MINSKAT KUNDUNDERLAG**

Samtidigt med nedläggningen av jordbruken minskar jordbrukskassornas kundunderlag. Det moderna jordbruket går in för större enheter — men de blir få. Under 1964 beviljade tex lantbruksnämnden lån för endast åtta nyetablerade jordbruk i hela länet.

— Det är nog dags, att även vi inom jordbrukskassorna tänker om och går in för större enheter. En utveckling som redan är i gång. Av länet en gång 60 jordbrukskassor finns i dag 48 kvar och många fler torde komma att försvinna, menade hr Ericsson.

Än kan det gå en tid eller så länge de gamla kämparna finns kvar. De som med intresse och ett stort mått av idealitet vill arbeta för jordbrukarnas egen bank.

I Vilhelmina tex har man fört samman fem kassor till en och kvar ute i bygderna finns endast expeditionställen.

En dylik omläggning är inte aktuell inom Nordmalingsbygden. Men den kanske kommer. Ser vi på lång sikt måste vi även inom denna rörelse rationalisera och anpassa oss till ett förändrat läge.

**30-ÅRSJUBILEUM**

Onsdagens årsmöte var extra festligt genom att man samtidigt kunde fira 30-årsjubileum. Det var nämligen den 8 december 1934 som kassan bildades. Vid starten fick kassan 25 medlemmar. Av den första styrelsen i Nordmalings norra jordbrukskassa är nu endast förre landstingsmannen Frithiof Norén, Mullsjö, kvar i livet. Inlåningen första verksamhetsåren var inte stor, 7.746 kr. Däremot lånade man ut 8.194 kr. Inlåningen steg dock så sakt. 1940 hade man 72.000 kr och hade lånat ut nära 29.000 kr. Fram till 1945 hade inlåningen ökat till 244.438 medan man endast lånat ut 36.655 kr. Ökningen har under senare år varit jämn, med som sagt osedvanligt stor ökning det senaste året.

Historiken föredrogs av kassans kamrer, hemmansägare Axel Wegholm, Gräsmyr, vilken under många år skött kassans affärer.

1945 bytte kassan namn. Samma år blev Adolf Grundström Mullsjö, ordförande.

**NY ORDFÖRANDE**

Efter att ha stått i ledningen under 20 verksamhetsrika år avböjde nu Adolf Grundström återval och i hans ställe nyvaldes som ordförande hemmansägare Sven Rönnerberg i Mullsjö. Omval blev det av hemmansägare Bertil Johansson, Gräsmyr. Övriga i styrelsen är nämndeman Gustaf Jakobsson, Hörnsjö, hemmansägare Rudolf Arvidsson, Hummelholm samt kassans kamrer Axel Wegholm. Sedan maj 1964 fungerar fru Karin Lindberg, Gräsmyr, som kassör.

Till revisorer omvaldes Artur Österlund, Gräsmyr och Martin Barrlund, Mullsjö. Ombud till centralkassans stämma blev Adolf Grundström.

Anders

Harry Oldbergs ledning medverkade med sång och fru Gunnel Dalén läste dikter på äkta värmländska.

Efter årsmötetsförhandlingarna höll styrelsen konstituerande sammanträde. Till kassaförvaltare omvaldes revisor Hilding Bäckman och till sekreterare redaktör Herbert Bylund med fru Gun Pettersson som biträdande.



## Ålidberget vid Nordmaling har familjevänliga backar



Inga våldsamma löpor utan lagomt "stjört vänliga" är som synes utförlöparna på Ålidberget.

INTRESSET FÖR SKIDÅKNING som motion har glädjande nog visat ökning i nordmalingsbygden. Tyvärr, kanske man måste säga, är dock det yngre gardet mest intresserat av utförsåkning. Och de har under de se-

### Sportlovsprogram i Nordmaling

Eleverna vid Nordmalings skolor kommer i år att bjudas på innehållsrikt program under midvinterlovet. På tisdag nästa vecka ställer skolstyrelsen bussar till förfogande för utfärder till Ålidstugan och till Agnäs. Vid de två vintersportanläggningarna kommer instruktörer i utförsåkningens svåra konst att finnas. Gymnastikdirektör Mona Rosén, Umeå, kommer i Nordmaling på isbanan att ge undervisning i konståkning, i sporthallen skall det tränas i handboll och basket. De hockeyfrälsta ungdomarna i Rundvik tar Jan-Erik Nylander hand om medan Håkan Pettersson skall träna ishockeypojkarna i Nordmaling.

Arrangemangen är helt nytt för Nordmalings skollediga ungdomar. Yrkesvals lärare Håkan Pettersson står bakom initiativet och har fått stöd av kommittén för föräldrakampanjen i Nordmaling i strävan att göra lovdagarna så innehållsrika som möjligt. För bestridande av kostnader för instruktörer m.m. har man fått ett anslag från skolstyrelsen.

naste åren fått möjlighet att känna fartens tjusning. Då främst i Agnäs men även vid Nordmalings skidfrämjares egen anläggning vid Ålidberget finns goda teknikbackar.

Anläggningen vid Ålidberget i Klöse ca 1,5 mil från Nordmaling kan dock först och främst sägas vara familjevänlig. Det har också visat sig att familjer med barn gärna söker sig dit upp. Nu kan man köra bil upp mot stugan. Nordmalings ängsäggs AB:s skogsförvaltning har brutit en skogsbilväg mot Ålidberget — en väg som får nyttjas av besökarna vid fritidsanläggningen. Vägen går dock inte ända fram till stugan. Besökare bör ha skidor.

FRAN ÅLIDBERGET har man en vacker utsikt över Lögdeådalen och in i Västerorrland.

Under säsongen är främjandets stuga öppen för servering. Dock måste sägas att anläggningen vid Ålidberget är långt ifrån klar. Inom lokalavdelningen, som nu räknar närmare 100-talet medlemmar, hoppas man bli på en utvidgad backe, lift, elström, vatten och bastu.

EN PROVISORISK LIFT kommer inom kort att sättas upp vid Ålidstugan. I avsaknad av elström kommer liften att dras av en bilmotor.

• Friluftsliv ger ofantligt mycket mer, när man kommit naturen in på livet. (V. Sohytt, polarforskare)



26/2 1965



Edvin Karlsson tillsammans med sina båda hobbies.

## Tyst tänkare i Gräsmyr skapar knepiga problem

DET ÄR INTE vem som helst förunnat att kunna knäpa ihop schackproblem. I vart fall problem som håller i världskonkurrensen. Man må sedan vara hur duktig schackspelare som helst. En som tycks behärska den konsten i ordets rätta bemärkelse är 64-åriga Edvin Karlsson i Gräsmyr. Förra året fick han en tredjeplacering i Europasammanhang. Han har vid det här laget knäpat ihop ett 50-tal problem, av vilka flera varit publicerade i VK. Han är dessutom anlitad som problemkontrollant i svensk problemklubbs tidskrift "Springaren".

Schackspelare brukar inte göra så stort väsen av sig. Kamperna kring den rutiga brådan sker som regel under djup tystnad. Edvin Karlsson är kanske tystare än de flesta. Han bor ensam i sin stuga, ganska avsides från allfarvägen. Och ensam, i absolut tystnad, kläcker han sina problem. Han kan sitta och flytta sina pjäser och göra småanteckningar timme efter timme. Så förändras helt

plötsligt hans anletsdrag, de djupa vecken i pannan försvinner, han har problemet klart. Kanske ett problem av världsklass.

SCHACK HAR Edvin Karlsson spelat så länge han kan minnas. Och naturligtvis inte bara med sig själv. Han har, särskilt tidigare, mött många kring det ädla spelet. Som regel har han kammat hem sina motståndares pjäser — och vunnit. Hemma i hans stuga finns diplom från segrar i tävlingar från 1952 och 1953, i tidskriften "Schacks" regi. Det har också blivit penningpriser i olika analystavlingar.

Edvin Karlsson har något av konstnärsblod i ådrorna. Att han är en konstnär när det gäller schackproblem vet de flesta schackspelare i vårt land. Däremot torde det vara mindre känt att han målar. Inne i hans stuga får man rikliga belägg för att han gärna griper till färger och penslar när han får inspiration.

H. B.

### Guldbryllop 27/2 1965



Guldbryllop firar på söndag makarna Ester Maria och August Rönnberg, 77 respektive 75 år, Öre, Nordmaling.

De vigdes i fru Rönnbergs föräldrahem i Järnäs och har så gott som hela tiden varit bosatta i Öre. Rönnberg har arbetat som flottare och har under hela sin verksamhet varit knuten till Öre flottningsförening.